

Nieuwjaarsborrel Medioresn 6 januari 2025

2025: in Rome is het jubeljaar begonnen. De Medioresn hebben in 2024 hun 20 jubeljaren gevierd. Dat was een van de terugblikfeiten die Martin memoreerde in zijn immer uitputtende evenwichtsoefening bij de jongste nieuwjaarsbijeenkomst.

In de ochtend van 6 januari hoorde ik op de radio (NPO 1) adviezen voor een gloedvolle nieuwjaarstoespraak. Ik weet niet of Martin die adviezen ook gehoord heeft. Men noemde twee belangrijke zaken: breng een zorgvuldige balans aan tussen terugblikken en vooruitzien. In dat opzicht bleek Martin geslaagd.

Over het tweede advies: houd je toespraak niet te lang, maximaal tien minuten, ben ik minder zeker. Staande Medioresn klaagden achteraf over rugpijn!

2024

We gedenken het overlijden van de levenspartners van Hans Vervoort, Willem Elshof en Toon Lips.

We verwelkomen de nieuwe Medioresn Henk Hoes, Hans Vervoort en Ger van de Mierde.

Gedrieën onderbreken ze Martins oratie met een tevreden weerwoord, waarin telkens sprake is van een warm bad. Sinds afgelopen maandag kan ik het beeld van deze drie heren samen in een warm bad niet kwijtraken.

De prijzen van 2024

De Beste Tennisser, met meer dan 10 gamepunten per wedsrijd, behaalde Frans van Grinsven. Een prachtig sculptuur is zijn deel.

De volgende winnaars moeten tevreden zijn met een doos nieuwe tennisballen.

Jimmy Becx (overigens nummer 2 in punten) is eerste met de **meeste gespeelde wedsrijden** (35 x).

Een nieuwe prijs –waarschijnlijk ingegeven door klimaatoverwegingen - is de prijs, niet voor de meest eenzame fietser, maar voor **de fietser die op maandag de meeste kilometers aflegt**. Toch Henk Hoes? Neen, Charles Boissevain verslaat hem met 600 meter!

Onze analytische wedsrijdleiding (waarover later meer) heeft vastgesteld dat Ruud Schmidt de beste techniek beheerst. Vooral zijn **Service** wordt geroemd.

Willem Elshof krijgt een prijs – **de Rode Lantaren** - voor zijn laatste plaats in het klassement. Hij neemt later op de baan meteen revanche: 12 games!

2025

Onze maandagochtendcompetetie wordt nu al jaren geregeld door Frans en Martin, waarvoor hulde. Ze moeten vaak op zondagavond of –nacht een nieuw schema in elkaar timmeren, omdat er weer eens een Medioor van trap of fiets gevallen is. Die hulde wordt nog eens namens ons allen uitgesproken en beloond door Frans Vermeulen.

Eerder al is door Martin vermeld, dat men op het hoogste mangementsniveau zeer tevreden is met **Wim Janssens als invallende steun en toeverlaat** in crisissituaties.

Alle Mediores zijn oud genoeg om de invloed van het jubilerende Simplistisch Verbond te kennen. Martin stelt voor om Van Kooten en De Bie te volgen en als motto voor het nieuwe seizoen te kiezen:

TENNIS met vlag & wimpel, maar houd het SIMPEL

Een eventueel alternatief kan zijn : **Wij zijn TENNIS !**

Intussen heeft fotograaf Toon Sanders alles ongemerkt vastgelegd, zodat we later kunnen zeggen: gelukkig hebben we de foto's nog. Kennelijk is dit een baan voor de eeuwigheid.

Anders is het met de verslaglegging.

Graag laat ik me volgend jaar aflossen door een andere scribent.

Frans Creemers